

Route 66 Chicago – Los Angeles 2010

Del 2 Oklahoma - Arizona

Efter den galna showen med Harley och Annabell i staden Erick så åkte vi vidare västerut och snart var vi i Texas. I Texas är ju allting stort så strax efter gränsen stannade vi vid en rastplats med grillar i form av kartan över Texas och det fanns ett monument över storslagna texasområden, bla fanns det en beskrivning över XIT – den största ranchen i Texas. I slutet på 1880-talet så hade ranchen över 110000 st kor och 150 cowboys som red på över 1000 hästar och märkte mer än 35000 kalvar per år. Så det var en skaplig ranch.



Efter några skapliga långrakor på Texas vägarna så var vi på sena eftermiddagen framme i Amarillo, där vi skulle äta texasbiff och sova för natten. Först ett dopp i poolen och sedan styrde vi kosan mot The Big Texan, en biffig restaurang med jättebiffar på 2,2 kg för den som vågade. Ingen i vårans grupp vågade sig på denna utmaning, det var nog ingen som var hungrig nog. Det räckte gott med de ordinarie biffarna och ribs'en. Sedan sov man gott med fullproppad mage.



Dagen efter uppkom nästa skandal, frukostskandalen ! Vi hade fått frukostbiljetter på hotellet som skulle ge oss rabatt på frukosten, 2 dollar var rabatten. Enligt menyen skulle frukosten kosta ca 9 \$ per person och med rabatt då ca 7\$, trodde vi ja.. Innan vi skulle gå så kom en sheriffklädd personal och sa att vi skulle betala till en dam i ena änden på restaurangen, men när vi kom dit krävde damen 13\$ per person med rabatten dragen.?!?! Så det kostade 26\$ (210 kr) för 2 personer, rena rånet !! Dåligt att inte researrangören som påstår sig vara så stor, inte kan ordna bättre villkor för frukostarna, man kan ju alltid byta hotell till en som har frukost inbakad i hotellkostnaden. Det bara drösar ju av hotell och motell av alla de slag.



Efter denna missräkning så kom vi i alla fall ganska snart fram till nästa attraktion, nämligen Cadillac ranch, där bilarna stod som spön i backen.. Ganska kul grej, synd bara att inte originallacken har fått vara kvar, nu var bilarna helt nerkladdade med sprayfärger, inte vackert om jag får tycka till.



Nästa stopp under förmiddagen var i Adrian och midpoint på resan, alltså var vi halvvägs till Santa Monica beach nu. Fika på Adrian Midpoint Café och shopping i butiken och massfotografering förstås. Ett fint litet fik i en liten stad i västra Texas. Vi närmade oss New Mexico och det var varmt ca 35 – 40 grader celsius. Det gick år mycket vatten nu, både i och på kroppen. Efter detta stopp så åkte vi ganska raskt till nästa motell i Santa Rosa , NM. Där var det ca 42 grader varmt och vissa hade bokat in ett besök på en cowboy-ranch som skulle klaras av innan kvällen. Vi som inte åkte till ranchen fick bada i poolen och kaka lite mat på närmaste restaurang. Vi var in på en McDonalds och köpte glass, därinne var det svalt och skönt, bara 28 grader celsius.



På kvällen kom det gräshoppor flygandes över oss när vi satt vid poolen och språkade, det var ju lite otrevligt, men tänk när det kommer miljoner gräshoppor flygandes i vinden som äter all gröda i sin väg, då är det nog inte kul.

Nästa dag skulle resan gå till Grants, också i New Mexico men vi tog en omväg för att besöka en indianby i öknen. Det var en av de varmaste dagarna vi skulle få uppleva och då åker vi till en öken med en indianby på en mesa, en typisk bergstopp som är platt upptill.



Vi kom till Sky City Cultural Center och fick en guidad tur runt i en indianby, vi trodde först att vi skulle få se indiantält av spetsig typ, men det visade sig att dessa indianer bodde i stenhus. Det var

dock en upplevelse att först åka upp med en buss som knappt orkade ta oss upp för den branta backen upp och sedan den varma guidningen runt byn och in i kyrkan. Den största upplevelsen var dock att gå ner för den gamla trappan som var uthuggen i berget, pricipen var att gå försiktigt ner för trappan på tio minuter eller ett snabbt fall på 3 sekunder, så vi var försiktiga och höll oss fast i de uthuggna handtagen som fanns i berget. Sedan var det en 20 minuters promenad till centret i värmen, tur att ingen fick värmeslag – det var säker 40 grader den dan. Efter en god lunch och en varm eftermiddagstur så var i Grants och övernattade på Best Western Inn.



Påföljande dag så var avfärden densamma kl.07.00 , det var bra att komma några mil innan värmen slog till allt för mycket. Innan vi kom i väg så fick vi fixa en punktering på Mustangen som ett par av gängets ungdomar åkte i medan föräldrarna åkte HD, rättvis fördelning tycker jag. Nåväl, en däckfirma fixade punkteringen och efter 45 minuters försening så kom vi iväg. Vi åkte denna dag in i Arizona och stannade i en stad med ett berömt hotell, El Rancho Hotel, som hade härbärgerat ett antal kändisar som hade fått sina namn på rumsdörrarna. Exempel på kändisarna med namn på dörren var rum 213 Humphrey Bogart och 214 Jane Fonda. Efter detta så kom till den förstenade skogen och den färgade öken. Märkliga naturfenomen, träd som blir sten och öken som är i olika kulörer. Det var intressanta utflyktsmål, men sedan for vi till Holbrook för lunch och där fanns det också förstenade träd och ett a-lag som beundrade våra motorcyklar !!, ja inte riktigt, dom vill mest ha en dollar eller två till pilsner eller nåt starkare.!



Nästa stopp var i Winslow som är känt för The Eagles sång 'Take it easy' som innehåller texten 'Well, I'm a standin' on a corner in Winslow, Arizona' som var en världshit 1972. Kul att se statyn i hörnet och de fina väggmålningarna. Det fanns även en souvenirbutik med samma namn 'Standin' on the corner', där bla Kurt och Kaija köpte en riktig amerikakoffert innehållande två normalstora väskor, tur att vi hade fölgebil som kunde ta väskorna, annars hade det blivit kul att se detta på HD'n. !!



Efter detta stopp så fortsatte vi till motellet i Williams, där vi skulle bo 2 nätter. Det var en riktigt

trevlig stad typ westernstad med cowboy-show på gatan varje kväll och massor med mysiga restauranger och krogar. Här åt vi gott och bodde bra, skulle kunna stanna längre. Dagen efter var det Grand Canyon som stod på schemat, hela dagen. Grand Canyon behöver naturligtvis ingen närmare presentation , jag låter bilderna tala för sig själv.



Länkar för mer info : http://www.dmoz.org/Recreation/Roads_and_Highways/Route_66//